



OMAJJE

SENIORENVERENIGING KBO BEMMEL-DOORNENBURG

PRESENTATIE

*nieuw
pensioenstelsel*

**De kweekschool
bij de nonnen**

**Het schort
van opoe**

**Het heeft
Zijne Majesteit
behaagd**



Nr. 5 juni 2023



15.000 m woonplezier onder één dak

Karstraat 95 Huissen
★★★★★ 9.1/10 klantwaardering

Jansen EST. 1966
totaal wonen

ELKE DAG OPEN!

OPENINGSTIJDEN:
Ma 13:00 - 17:30 uur
Di - Za 10:00 - 17:30 uur
Zo 12:00 - 17:30 uur

EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn



COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF **GRATIS** OOGMETING!

Bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met **breder** leesgedeelte

COMPLEET

€149

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

DA Drogisterij & Parfumerie van Appeldoorn
Dorpsstraat 45
6681 BL Bommel Keuze uit 350 monturen!
Tel. 0481-450 267

OPEN: ma 13-18 u, di-do 9-18 u, vr 9-20 u, za 9-17 u.



Xsensible®
stretchwalker

DRY-X WATERPROOF TECHNOLOGY



Buiting
schoenen

BUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMEL - 0481-461443
☎️ BUITINGSCHOENEN

GIDDING KLEIN BOUW

METSEL- EN TEGELWERK - TIMMERWERK
ONDERHOUD - RENOVATIE
WONINGAANPASSINGEN

T: 0481 465466 M: 06 53630271
www.giddingkleinbouw.nl



Praktijk de Bascule
Shiatsu Massage & Reiki

Mirjam van Kempen
Karstraat 31 6681 LB Bommel
Tel. 06 27 164 908

Email: mirjam@debascule.nu
Website: www.debascule.nu

massage met kleding aan
ter ontspanning en om
klachten te verlichten

KBO NIEUWS

INHOUD

- 1 Van de redactie
- 2 Vanuit de vereniging
- 3 Vanuit het bestuur
- 4 In gesprek met Maria van Zutphen-Verheijen
- 5 4 en 5 mei
- 6 De historie van de schort
- 7 Tussen de bumkes
- 8 Het insectenhotel
- 9 Even bijpraten
- 10 Lentefeest
Werkrelaties
Vraag en Aanbod
- 11 Oerknallen

AGENDA

2023

Mei

24-05 Lentefeest
in CC De Kinkel
Aanvang: 14.30 uur

Juni

06-06 Presentatie nieuw
pensioenstelsel
in CC De Kinkel
Aanvang: 19.00 uur
Start: 19.30 uur

DE REDACTIE VAN DE MAJJE

De redactie neemt de vrijheid om aangeleverde kopij al dan niet op te nemen en -indien nodig- zelf te redigeren, uiteraard met volledig behoud van de kern van de boodschap.

Van de redactie,

Lintjesregen, elk jaar op koningsdag is het weer een verrassing voor de genomineerden, die meestal zelf niets weten van die nominatie. Toch is er dan al een jaar lang moeite gedaan door mensen die waarderen wat je allemaal voor de samenleving hebt gedaan. Er is een voordracht geweest en er zijn aanbevelingen geschreven; dat is toch heel bijzonder. Dit jaar werd een vrijwilliger die wij allemaal goed kennen in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Lingewaardse



gemeenschap en natuurlijk de onze KBO. Onze oud-voorzitter Misjã Heinink viel de eer te beurt. Hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Een mooi eerbetoon aan Misjã die veel voor de gemeenschap en de KBO heeft betekend.

In deze Majje wordt door onze voorzitter het Lentefeest op 24 mei benoemd. Het wordt een leuke middag met medewerking van Maria van Zutphen-Verheijen en de Melody Players. Maria is een van onze columnisten, die maandelijks onze Majje voorziet van een prachtig gedicht. Voor haar omgeving zijn deze gedichten heel herkenbaar. Zij zijn nu ook gebundeld en tijdens het Lentefeest zal zij er een aantal ten gehore brengen. Plezier hebben in het maken van muziek en je toehoorders daarin meenemen, dat is waar een muzikantenhart sneller van gaat kloppen en dat is precies waar de Melody Players voor staan. Zij zullen ons verrassen met een medley van songs uit de jaren '60 en '70. De liedjes zijn bekende meezingers. Het belooft een waar feestje te worden. Ook een interessante lezing over het pensioenfonds staat op de rol en deze vindt plaats op 6 juni. Corné van Bergen zal deze lezing verzorgen.

Is u de foto op de voorpagina opgevallen? Deze prachtige foto is gemaakt door onze vormgeefster Anniek van Drukkerij Penta tijdens een van haar vele reizen. Twee meisjes van verschillende continenten die contact met elkaar zoeken. Door naar deze kinderlijke onschuld te kijken, verschijnt er vast en zeker een glimlach op uw gezicht.

Henk Peperkamp en Eline Bouwmeister

Reageren of zin in schrijven in de Majje?

Mail naar: redactie@seniorenbd.nl



Vanuit de Vereniging

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

Mevrouw W.J.B. Roelofs

IN MEMORIAM

Mevrouw W.J.M. Janssen-Witjes Mevrouw H.J.H. De Bruin-Eerden

BEDANKJE

Mevrouw Francissen bedankt het KBO bestuur voor de attentie die zij op haar 85e verjaardag mocht ontvangen.

PRESENTATIE NIEUW PENSIOENSTELSEL

Voor velen van ons, die vragen hebben over het nieuw pensioenstelsel zal op 6 juni in CC De Kinkel in de avond een presentatie worden gegeven door Corné van Bergen. Hij zal het één en ander uitleggen over het nieuwe pensioenstelsel. In zijn ogen is die noodzakelijk, een stuk beter dan veel mensen denken en kunnen pensioenfondsen er goed mee uit de voeten.

Deze avond, georganiseerd door onze seniorenvereniging en SAB, begint om 19:30 in CC De Kinkel. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

DORPSAUTO GROOT SUCCES

De elektrische Dorpsauto rijdt nu een klein anderhalf jaar, tot tevredenheid van alle betrokkenen.

Wilt u binnen de woonkernen Bemmels, Haalderen en Ressen ergens naar toe gebracht worden, omdat uzelf niet over vervoer beschikt, dan kunt u bellen en afspreken wanneer en waar u naar toe gebracht wilt worden. De chauffeur van onze Dorpsauto komt op het afgesproken tijdstip bij u aanbellen om u op te halen en naar de plaats van bestemming te brengen. Beter kunnen we het niet maken, toch?!

De auto wordt bestuurd door enthousiaste vrijwillige chauffeurs. Vanwege dit groot succes is er behoefte aan vrijwillige chauffeurs. Lijkt dit wat voor u? Meldt u zich dan bij een van onze bestuursleden of bel de coördinator Dorpsauto.

De Dorpsauto is voor bovengenoemde doelgroep gratis, dus ook door niet-leden te gebruiken.

Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

De auto rijdt van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 17.00 uur.

Reserveer minimaal een dag van tevoren! Bel onze coördinator: 06 82338056.

Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven:

Per brief:

Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmels-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmels.

Per e-mail: ledenadministratie@seniorenbd.nl

Via een formulier op de website:

een wijziging via: www.seniorenbd.nl/leden/wijzigen

een afmelding via: www.seniorenbd.nl/leden/afmelden



Vanuit het bestuur

Rien van Eldijk



Het is even wennen, het maandelijks schrijven in de Majje. Ben Platenkamp deed dat goed en vol overgave maar ik, dit is niet iets wat ik zomaar uit de mouw schud. Voor het geval u het niet meegekregen heeft: Rien van Eldijk is mijn naam, uw nieuwe voorzitter.

De afgelopen maand is het bestuur vooral druk geweest met de organisatie van het Lentefeest op 24 mei. Een fijne middag waarin we veel plezier met elkaar hebben. Naast het gezellig samenzijn leest Maria van Zutphen-Verheijen voor uit eigen werk. Onlangs is haar gedichtenbundel "De laatste dans" verschenen.

Verder treden de Melody Players uit Beneden Leeuwen op. Dit is een zes koppige band met krasse knarren boven de 70. Zij kunnen feest maken en ervoor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan.

Ook is het bestuur druk met de organisatie van de dagtocht. De dagtocht naar de Biesbosch is

vorig jaar zo goed bevallen dat we in samenwerking met de Zonnebloem en de SAB opnieuw een mooie dag voor u organiseren. Wat precies, dat blijft nog een verrassing. Wat ik wel kan zeggen is dat deze dag in juli of augustus zal plaatsvinden. U hoort er zo spoedig mogelijk meer over.

Bovenstaande activiteiten vragen veel tijd en organisatie. Het bestuur is daarom ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mensen die een handje willen helpen. Dit kan permanent zijn maar ook ad-hoc.

De vacature "coördinator Ontmoeting" is nog vrij. Wellicht iets voor u?



In gesprek met *Maria van Zutphen-Verheijen*

Wie is Maria?

Maria van Zutphen-Verheijen, een echte Brabantse vol Brabantse gezelligheid, is geboren en getogen in Mariahout, een klein dorpje in Brabant. Maria komt uit een groot gezin van acht kinderen, (vijf jongens en drie meisjes) en zij is de vijfde telg. Maria vertelde hoe zij aan haar naam is gekomen. Haar moeder had een hele zware bevalling van de broer die boven haar komt; ze is uiteindelijk zelfs bediend. De huisarts adviseerde dat het beter was geen kinderen meer te krijgen. Toch raakte haar moeder weer zwanger. Haar ouders beloofden dat als alles gunstig zou verlopen een meisje Maria zou heten, dat ze tot haar tiende blauwe/witte kleding zou dragen en dat ze aan de plaatselijke kerk een Mariabeeld zouden schenken. Maria kwam en haar ouders hebben zich aan de gedane belofte gehouden. Maria hoorde voor het eerst van dit verhaal toen zij al ver in de vijftig was. Maria heeft genoten van haar jeugd, het heerlijke vrije wonen in een landelijke omgeving.

Schooltijd

Omdat in het dorp nog geen kleuterschool was ging ze met zes jaar naar de eerste klas van de meisjesschool. Daarna bezocht ze de MULO in Veghel. Elke dag elf kilometer heen en elf kilometer over een onverlicht gewalst zandpad met daarnaast een karrenspoor en over een weg met kinderkopjes. Maria was in die tijd heel vroom. Ging elke ochtend voor school naar de kerk en dacht dat ze na de MULO het klooster in zou gaan. Uiteindelijk werd het een andere keuze. Ze ging niet als non naar Afrika. Nee, ze ging naar de kweekschool bij de nonnen (ook in Veghel) om het onderwijs in te gaan. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar vader. De eerste week na haar afstuderen stond Maria al voor de klas.

In de schommel

"Ik ben een kermismeid!" lacht ze. Want haar grote liefde ontmoette zij op de kermis. Hij kwam daar na een tip op zijn robuuste rode Heinkel-scooter. Natuurlijk kwam hij voor Maria maar dat werd toen niet gezegd. De hele groep ging naar de kermis en Jan en Maria konden het meteen goed vinden: lekker samen in de schuitjes (schommel). Echter bij het naar huis gaan vroeg Jan: "Wie gaat er bij mij achterop?" Helaas was Maria te laat. Haar zus zat al voordat Maria kon reageren. Een week later echter belde Jan op en werd het eerste afspraakje gemaakt.

Voor en in de klas

Na vier jaar verkering te hebben gehad, trouwden Jan en Maria en kwamen zij voor het werk van Jan (leraar technisch schetsen) naar Arnhem. Ze woonden op een klein flatje in Arnhem-Zuid. Dit was een enorme omschakeling voor Maria. Na verloop van tijd werd een bouwproject in de Wardstraat aangeboden en zijn Maria en Jan naar Bemmelen getrokken. In die tijd werden de kinderen Hester en Ingmar geboren. Maria ging toen Hester op de kleuterschool zat, invallen in Bemmelen en wijde omgeving. Ingmar ging dan soms mee. Hij heeft vele scholen van binnen gezien. Uiteindelijk ging Ingmar ook naar de kleuterschool en werd Maria vaste invalkracht.

Maria kwam te werken op de toenmalige MLK-school (nu De Vlinderboom) als remedial teacher en later als klassenleerkracht. Maria heeft er 18 jaar met veel plezier gewerkt. Toen Jan met pensioen ging besloot Maria ook te stoppen.

Schrijven

ALS UITLAATKLEP





Reizen en trekken

Maria en Jan en de kinderen hebben altijd veel gereisd. Eerst met de bungalowtent, daarna met de vouwwagen en later met de caravan. Ze hebben heel Europa doorkruist. Ook hebben Maria en Jan samen een paar grote reizen gemaakt. Vol enthousiasme vertelt zij over de meest spectaculaire en indruk achterlatende reis; backpackend door Sri Lanka. Het was een geweldige reis en haar ogen twinkelen nog bij die herinnering. Ook benoemde ze de mooie reizen naar Indonesië en New Orleans.

Gedichten

Maria schreef haar eerste gedicht vlak na haar pensioen op een strand in Portugal. Na tien jaar volgde pas haar tweede. De laatste 15 jaar heeft ze dag en nacht papier bij de hand. Er verschenen drie bundels van de hand van Maria. De eerste "Beelden verwoorden, woorden verbeelden" in samenwerking met Hai Verstappen. Deze samenwerking komt ook in haar volgende bundels terug. Daarna volgde "Roerselen van de ziel". Op initiatief van Berdine de Vos tijdens coronatijd uitgedeeld in plaats van ontmoetingsdagen aan trouwe deelnemers hieraan. Onlangs verscheen "De laatste dans". Een bundel met tachtig gedichten n.a.v. het overlijden van 'haar' Jan. De voorkant van het boek, een rood hart is heel bijzonder voor Maria. De kleinkinderen hebben dit afscheidssymbool geschonken aan hun opa. Het hangt nu in de hal bij Maria.

En nu

Maria heeft een prachtig leven gehad en nog! Ze wil graag verder samen met haar kinderen en kleinkinderen, burens en de vrienden. Ze heeft gelukkig weinig tegenslagen gekend. Troost, kracht en een uitlaatklep vindt ze in het schrijven en in het samenzijn met anderen, zoals de vrienden-eetclub, de wandel-, bridge- en de tenniscgroep. Door het tennissen en het wandelen heeft Maria een hele goede conditie. Die is haar goud waard. Hierdoor is ze in staat gebleken haar nieuwe situatie energiek aan te pakken. Schrijven en sporten zijn haar uitlaatkleppen, het maakt haar extra weerbaar en schenkt haar de moed om haar resterende leven zinvol te maken!

4 EN 5 MEI

Miljoenen stemmen stilgevallen
Gesmoord door wrede strijd
Hun schreeuw van angst en wanhoop
mag niet gedoofd.
Nooit kwijt

De schaduw
in menige ziel gekrast
door indringend dodenzang
bezet hen levenslang
Een nauwelijks te dragen last

De stilte van verstikte stemmen
moet gaan schreeuwen in ons hart
Zodat we naar de ander buigen
in een wereld die verhardt

In constante verbondenheid
gaan denken, voelen, leven
Om van jong tot oud
eind'lijk aan vermoorde stemmen
positief geluid te geven

De vlag moet uit
voor eenieders echte vrijheid!

Maria van Zutphen-Verheijen



Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schort is. Het voor-
naamste gebruik van opoe's schort was, om haar jurk te bescher-
men omdat ze maar een paar jurken had. Ook omdat het mak-
kelijker was om een schort te wassen in plaats van een jurk. Ze
gebruikte de schort als pannenvlap om de pannen van de kachel of
uit de oven te halen en haar schort diende om de tranen en vuile
neus van de kinderen af te vegen.

Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort
schuilen. En als het koud was kon ze haar armen er in draaien en
opwarmen. Het was ook heel geschikt om de menige zweetdrup-
peltjes af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel, met koken.
Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht.

Als ze de eieren uit het kippenhok ging halen was de schort ook heel
handig om de eieren te dragen. Uit de tuin droeg ze van allerhande
soorten groenten naar binnen, als de erwten gedopt waren gingen
de schillen in de schort. In de herfst werd de schort gebruikt om de
appels op te rapen, die onder de bomen lagen.

Kwam er onverwacht visite, dan stond je er van te kijken hoeveel
meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar
schort, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.

Het zal nog lang duren voordat iemand iets uitgevonden heeft
wat voor zoveel doelen gebruikt kan worden als het schort van
opoe! Lees dit maar eens goed, velen zullen het verhaal kennen
van opoe's schortje. In deze tijd zouden wij er gek van worden; te
weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten. Toch heeft nooit
iemand er wat aan overgehouden..... Of toch? LIEFDE!

Anoniem

De historie van de schort

TUSSEN DE BUMKES



Vanaf het moment dat ik me als klein *kiendje* buiten het looprek mocht begeven, liep ik al achter een bal aan. De ronde knikker was mijn favoriete speelgoed en dat zou ook altijd zo blijven. Bij het zien van een bal kon (en kan) ik het niet laten om er tegenaan te schoppen.

In de buurt waar ik ben opgegroeid (Papenstraat) waren de jongens in de meerderheid. Er werd altijd gevoetbald. Dat kon toen nog op straat, maar de meeste partijtjes speelden wij op ons favoriete buurveldje; Tussen de Bumkes.

Op het veldje, gelegen parallel aan de Herckenrathweg, werd de ene doelpaal gevormd door een boomstam en de andere paal werd gemaakt van een stok. Als er niet iets was om verticaal de grond in te steken, dan legden we op die plek een steen of een kledingstuk. Er werd zo vaak "Tussen de Bumkes" gevoetbald dat het gras geen kans kreeg om te groeien. Onze voetbaltenues bestonden uit opgelapte kleding, korte boksen die veel te groot waren en platgetrapte schoenen of rubberen laarzen.

De partijen werden gekozen door de betere of brutaalste voetballers. Voetje voor voetje naar elkaar toelopen tot er geen voet meer tussen kon en dan mocht de winnaar beginnen met het kiezen van zijn team. De besten werden als eerste gekozen. De laatste die overbleef werd meestal aan de tegenstander gegund omdat je deze kruk er beter niet bij kon hebben.

Als de partijen waren samengesteld, begon iedereen de naam van een favoriete voetballer te scanderen. De een wilde Abe Lenstra zijn, de ander Faas Wilkes en weer een ander was fan van Pelé. Frans de Munck was bij de keepers populair. Ik wilde altijd Tinus Bosselaar zijn en eerlijk gezegd zou ik nu niet meer weten waarom. Misschien vanwege zijn mooie naam of omdat hij toen net met Sparta landskampioen was geworden.

Over de kwaliteit van de bal hadden we geen eisen. Soms speelden we met een leren knikker waar bijna geen lucht meer in zat, dan weer met een tennisballetje. We hadden ook eigen spelregels zoals 'vliegende kiek'. En drie corners betekende een *pinantie*. De partijtjes duurden totdat we naar huis moesten vanwege etenstijd of gewoon omdat het te *duuster* was geworden. De winnaar werd bepaald door het scoren van de laatste of winnende goal. Een enkele keer werd een partijtje vroegtijdig afgebroken omdat de eigenaar van de bal zo nodig *thuus mos komme*. Kwam de bal onder een auto of op het land van een boze buurman dan was het ook einde oefening.

Op de momenten dat er geen jongens waren om

mee te voetballen of vanwege slecht weer, dan was ik thuis, in mijn eentje, met de bal aan het pielen. Urenlang de bal tegen de achtergevel van het huis trappen. Er zat bijna geen stucwerk meer op de muur. In de schuur oefende ik op het nemen van vrije trappen. Regelmatig ging het van rinkeldekinkel en sneuvelde er een lamp of een ruit. Dan werden mijn ouders boos, maar gelukkig nam opa het voor mij op: 'Ach, loat da jungske toch lekker voetballen,' zei hij dan op geruststellende toon.

Toen ik wat verder van huis mocht, ging ik ook voetballen op veldjes aan de Hoogselaan of op het Kermisplein. Maar in Bemmels was het Zandveldje aan de Cuperstraat the place to be. Na de laatste schoolbel was daar de aftrap van een partijtje voetbal en dat duurde tot laat in de avond. Meestal begonnen de kleintjes en naarmate het later werd, steeg ook de leeftijd van de spelers. Tegen de tijd dat het begon te schemeren, stonden er alleen nog maar volwassen kerels en een enkele dame op het veld. Als de partijen al waren gekozen, zat er niets anders op dan zittend op de bagagedrager van de fiets te wachten tot er iemand naar huis ging. Af en toe was er een vervelend oponthoud omdat de bal in de gracht verdween achter het veldje. In de stofwolken ging het er fanatiek aan toe. Werd je flink onderuit geschouffeld, dan moest je niet piepen want anders kreeg je te horen: *Doar wor je hard van*.

Begin jaren zestig heb ik me aangemeld bij de pupillen van Sportclub Bemmels. Ik kreeg voetbalschoenen, een trainingspak en mijn eerste clubtenue; tsjonge, wat was ik trots op dat rode shirt en die zwarte broek van SCB. Mijn eerste officiële wedstrijd heb ik gespeeld op sportpark De Gouden Appel. Dit was het begin van mijn actieve voetbalcarrière die ik twintig jaar heb volgehouden. Weer of geen weer, nooit ben ik met tegenzin naar het voetbalveld gegaan.

Nu, vele jaren later, is er nog steeds een magnetisch veld tussen de bal en mijn voeten. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en daarom sta ik nog wekelijks met een aantal oude knarren in de wei. We spelen dan het Walking Football. Het spelletje gaat in een rustiger tempo en we *schuppen mekaar nie mer vur de schene*. De ondeugd en het dollen met elkaar is er echter niet minder om. Op de tegenwoordig mooi aangelegde voetbalvelden heb ik nog net zoveel plezier in het voetbal als vroeger op dat knollenveldje luisiterend naar de mooie naam Tussen de Bumkes.

Willy Bongers



Janssen
hoorzorg

hoortoestellen gehoorbescherming communicatie

Martijn Janssen, erkend audicien

De Pollenbrink 5 - 6681 JA Bommel
Telefoon 0481-769 037
E-mail janssenhoorzorg@gmail.com

www.janssenhoorzorg.nl



Gun uzelf een
(h)eerlijke behandeling bij:

schoonheidssalon | medisch pedicure



ANGELA
MARTENS

Huchtstraat 32, Haalderen
06-4200 2503 | angela@voetensalonangela.nl
www.voetensalonangela.nl

Voet en Salon Angela




Veja Bloemen
Markt 51
6681 AG Bommel
Tel.: 0481-462483
E-mail: info@vejabloemen.nl

ASSENBURG

Notaris
VanSchaik

Uw notaris
om de hoek

Notaris Van Schaik • Deken Dr Mulderstraat 8b
6681 AB Bommel • 0481 - 46 12 26
info@notarivanschaik.nl • www.notarivanschaik.nl

Het INSECTENHOTEL

Het is eindelijk Lente, de natuur onwaakt! De vogels fluiten. 's Morgens word ik wakker van het gezang van de merels in de tuin. Altijd beter dan de wekker. Van de week liep ik te wandelen en toen ik de dijk afkwam zag ik een enorme tor. Ik was gefascineerd, een mooi gekleurd schild, zwart, bruin en een beetje rood. Ik weet nog steeds niet wat het precies was maar het diertje bracht me wel op een idee. Ik heb in de polder al vaak naar het insectenhotel staan kijken. Dit enorme hotel staat tussen de Strang en het grindgat. Ik vond het echter veel te groot voor in de tuin. Maar een klein hotel kan ik ook in mijn tuin maken.

Wat is nou eigenlijk een insectenhotel?

Een insectenhotel is een huis met gaatjes en gangetjes waar insecten en bijen hun nest maken. De diertjes leggen in het voorjaar hun eieren en zoeken daar mooie en veilige plekjes voor. Nou zo'n buisje in het insectenhotel of de gangetjes in een boomstam vinden ze heel fijn. Ze leggen hier hun eitjes in en verzorgen de broedplaats zelf. Boeiend om naar de bedrijvigheid van deze dieren te kijken.

Ik ben maar eens gaan googelen en kwam erachter dat het helemaal niet ingewikkeld is een klein insectenhotel te maken.

Ook benieuwd naar het insectenleven in de tuin?

Het meest simpele is om in een blok hout of boomschijf verschillende soorten gaatjes (2 tot 9 mm doorsnede) te boren en het hotel op een zonnige plek in de tuin te leggen of hangen. De achterkant van het hotel moet dicht blijven en het hout mag niet splinteren. De insecten zullen snel hun weg vinden en voor je het weet is je hele insectenhotel bewoond en kun je alle bedrijvigheid van dichtbij gadeslaan.

Eline



Even bijpraten

met Ineke Koreman



Weet u nog dat er vorig jaar april een eend in mijn postzegeltuintje zijn eieren had uitgebroed? Ik had erover geschreven en een paar fotootjes erbij geplaatst. Ik was toen zo'n dag of 10 afwezig, dus bleek het een rustig plekje onder de grote conifeer. Laat er nu dit jaar wéér een eend (dezelfde?) op verkenning uit te zijn. Ik zag het vanachter het raam want dit jaar was ik dus wel thuis. De keukendeur moet af en toe wel open en weer dicht, dus was het minder rustig en bleek de zoektocht uiteindelijk niet succesvol. Maar goed ook, want die plek is echt niet geschikt voor zo'n nest met wel 10 jongen die nog niet kunnen vliegen, vonden ook de medewerkers van de Dierenambulance die ik belde en in moesten grijpen. Gelukkig bleef het merelpaar wel en ook de meesjes vlogen af en aan; het is en blijft een mooi en fascinerend schouwspel! Door de overvloedige regenval en af en toe een zonnetje groeit en bloeit alles wel weer volop.

Het oogt zó mooi, maar het echte lentegevoel wilde maar niet komen. Normaal gesproken had ik de winter-/zomerkledingwissel allang gedaan, maar zag me nog niet met een korte mouw shirt en blote benen lopen.

Wél gaf Koningsdag de aanleiding om de overige kasten voor een groot deel eens flink onder handen te nemen. Dochter en schoonzoon hadden een kraam gehuurd op de Vrijmarkt en voor mij daar ook een plekje vrijgehouden. En laat nou precies die dag de regen eens achterwege blijven en de zon schijnen! Velen trokken er dan

behoorlijk in de benen, maar had het niet willen missen. In het verleden struinden wij zelf graag Vrijmarkten af, op zoek naar m.n. blikjes en boeken en vonden altijd wel weer iets voor weinig geld. Nu moet ik me inhouden, want moet juist "ontspullen" i.p.v. "verzamelen" en dat gaat me gelukkig steeds beter af.



ook op uit en het was weer ouwerwets gezellig met een praatje tussen het snuffelen door. En we kwamen ook nog eens van een hoop spulletjes/prullaria af; opvallend was de belangstelling voor borrel- en likeurglaasjes, waar we er wel een paar mooie van hadden staan. Wat overbleef ging in de opslag van het Popkoor 2000 voor een volgende gelegenheid om de kas weer te kunnen spekken. Ik voelde het na een dag staan 's avonds wel

*De meesjes
vlogen af
en aan*

Werkrelaties

GEZOCHT: digitaal vaardige vrijwilliger(s) in bibliotheken Angeren, Gendt en Huissen

De bibliotheken in Angeren, Gendt en Huissen zijn op zoek naar digitaal vaardige vrijwilligers. Vind je het leuk om mensen verder te helpen in de digitale wereld? Bij een computercursus of bij een inlooppreekuur? Meld je aan bij Inge de Vries via idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56.

Digitaal Café in Angeren op afspraak

Heb je een vraag over digitale zaken? Van de laptop tot aan de smartphone of werken met DigiD. Het Digitaal Café in Dorpshuis Angeren is geopend op afspraak. Kom langs in het Dorpshuis om een afspraak te maken en u wordt z.s.m. verder geholpen.

Schrijf je alvast in voor onze najaarscursussen!

De bibliotheek biedt in het najaar van 2023 weer volop cursussen aan om je digitale vaardigheden te versterken. De cursussen stromen al vol. Schrijf nu in om verzekerd te zijn van een plaats.

Cursus Werken met DigiD. Start 4 september in Bemmelen en 3 oktober in Huissen.

Cursus Windows 10 (leer alles over de instellingen, werken met bestanden, de verkenners, en wachtwoorden. Ook krijgt u een introductie tot Windows 11 en het updateproces). Start 5 september in Huissen en 9 oktober in Huissen.

Cursus Windows 11 (een APK van de laptop, inloggen, accounts en wachtwoorden, werken met de verkenners en bestanden, veilig het internet op, instellingen, en werken met foto's). Start 6 september in Bemmelen en 2 november in Huissen.

Cursus Vakantiefoto's (organiseren, album maken, werken met foto's). Start 7 september in Huissen en 13 november in Bemmelen.

Cursus Android telefoon en/of tablet (introductie, van instellingen tot Whatsappen). Start 8 november in Huissen en 14 november in Bemmelen.

Cursus iPhone en/of iPad (introductie, van de Apple-instellingen en iOS tot mailen!). Start 28 september in Huissen.

Meld je aan bij Inge de Vries via idvries@obgz.nl of 024 - 327 49 56 of per e-mail: idvries@obgz.nl.

Lentefeest



24 MEI

14.00 UUR

IN CC DE KINKEL

VRAAG & AANBOD

Aangeboden

Restanten van kaarsen kon ik jarenlang kwijt aan een liefhebber die er weer nieuwe kaarsen van maakte. Helaas is diegene daarmee gestopt. Wie heeft er belangstelling voor of kent iemand die dat heeft?

Ineke Koreman

Tel.nr. 0481-461975, Email: korefrank@planet.nl

Oerknallen



ZWAKKE SCHAKELS IN DE EEUWIGHEID

De laatste nacht van het jaar, of is het de eerste van het nieuwe, dan knallen we erop los. Is die gewoonte, traditie zou ik het niet willen noemen, opgekomen om de blijheid van het nieuwe uit te stralen? Is er dan iets mis met het oude, of om weet ik wat voor geesten te verjagen? Geen idee! Misschien is het wel een groet aan het heelal en onze vermeende oorsprong; de oerknal. Vandaar die op sterren gelijkende vuurpijlen met knallen aan het eind. Wat mij dan aan het, tot nog toe onbekende begrip 'eindknal' doet geraken. Het denkbeeld 'oerknal' is een idee waarin wetenschap en geloof mooi bij elkaar komen, afgezien van de toch wel een tikkie twijfelachtige zeven dagen, waarin 't een en 't ander geschieden zou zijn geweest geworden.

Waar komen die twee schijnbare tegenstellingen bij elkaar? Een overeenkomst is er wel, namelijk de volledige gespeenheid van humor. Het zijn uiterst zeer serieuze zaken en om die reden kan er makkelijk om gelachen worden. Zoals de gein, dat Petrus een schijndode alvast een blik in de hemel en de hel gunt en de persoon in het schemergebied constateert, dat het in het rijk der verdoemenis veel drukker en gezelliger is. Of anderzijds de ingenieur die de schoenveters uitgevonden heeft en niet kan wachten, tot een collega uitvinder de schoen bedenkt. Kortom, alles draait om de juiste gang van de geschiedenis.

In de dagen, dat er nog geeneens tijd was, andersom mag ook, was er het grote niets: één groot zwart gat. In of uit dat niets verscheen een meneer, een heel creatieve meneer, de heer der meneren, tevens de enige heer, of geest beter gezegd, meer was het niet. Een heel creatieve geest gezien zijn scheppingsdrang. Om alles zichtbaar te maken schiep hij rondom het zwarte gat een figuur; de

mens. De wetenschap heeft het zwarte gat ontdekt en iets of iemand kreeg de geest, het geloof om daaromheen leven vorm te geven. De menscreatie was geen ID, Intelligent Design, want wij steken fysiek nogal zwak in elkaar en geestelijk valt er ook wel wat te verbeteren. Zo heeft de wetenschap scan-, mri-, kunstknieën en luchtverversing bedacht, om ons overeind te houden en aan de psychische zijde ontbreekt een factor aan verdraagzaamheid en is (zelf)destructiviteit ons niet vreemd. Misschien had, in die tijd dat er nog geen dagen waren, die creatieve geest een griepje? Het wezen, dat hij/zij vormde rond het zwarte gat, wat moest dat helemaal voorstellen en diende het zich voort te planten? De geest was tenslotte alles beheersend, maar moest zijn creatie zijns gelijke zijn? Net als een ouder-kind verhouding ligt dat gevoelig: je bent allebei mens, maar toch. In de verhouding geest-mens wordt het echt gecompliceerd: in woord gelijk in werkelijkheid is de gelijkenis zoek. Aldus geschiedde, dat die twijfels leidden tot wie we nu zijn: zwakke schakels in de eeuwigheid. Voort planten we ons wel, maar niet iedereen hoeft dat, want de geest was ook daarover onzeker en dus kunnen we het wel, maar niet iedereen is erop gericht. Lhtbhiq-enz. het alfabet van onze geardeheid is zo lang als er mensen zijn. Afijn, uiteindelijk vallen de oerknal en de eindknal samen op het punt, dat onze gave geest het gecreëerde mensenmotortje opstart: De geest geeft gas en jawel, er komt wat gas en gerommel uit het zwarte gat waaruit de mens ontstaan is. Mocht u op (m)enig moment een winderigheid ten gehore brengen, dan zit u op zo'n historisch ogenblik het heelal groetend, te oerknallen.

Jan Vrijuter

COLOFON

Maandag: Bridge
13.30 - 16.30 uur
Toneel (Jong Belegen)
09.30 - 11.30 uur
Yoga
09.30 - 10.30 uur
11.00 - 12.00 uur
13.30 - 14.30 uur
15.00 - 16.00 uur

Dinsdag: Tai Chi
19.00 - 20.00 uur
Yoga
09.30 - 10.30 uur
11.00 - 12.00 uur
13.00 - 14.00 uur
15.30 - 16.30 uur
17.00 - 18.00 uur
Koken
Kijk op kunst
10.00 - 12.00 uur

Woensdag: Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Bingo, 2e en 4e wo.
14.00 - 16.00 uur
Instuif, 1e en 3e wo.
14.00 - 16.00 uur
Tai Chi
09.30 - 10.30 uur

Donderdag: Bewegen op muziek
14.00 - 15.00 uur
Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Creatief
13.30 - 15.30 uur
Line Dance
09.30 - 11.30 uur
Seniorenkoor
10.00 - 12.00 uur
Seniorenorkest
10.00 - 12.00 uur
Koken

Vrijdag: Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Yoga
10.30 - 11.30 uur
Levenskunsten
10.00 - 12.00 uur

Voor verdere informatie
contact opnemen met:

Anja Berns
06 - 16 71 41 68
José van Rossum
0481 - 46 18 56



Seniorenvereniging KBO Bommel-Doornenburg
www.seniorenbd.nl
info@seniorenbd.nl

Voorzitter: Rien van Eldijk
0481 - 46 52 37
voorzitter@seniorenbd.nl

Secretaris: Klaas Vos
06 - 12 84 84 69
secretaris@seniorenbd.nl

Penningmeester: Ruud Rouwmaat
0481 - 46 50 55
penningmeester@seniorenbd.nl

Ledenrekening: NL14RABO 010.29.23.302
Cursusrekening: NL77RABO 010.57.09.948
t.n.v. Stichting Senioren Actief Bommel

Redactie: Eline Bouwmeister-Hermsen
Henk Peperkamp
Harold Kainama
redactie@seniorenbd.nl

Webredactie: Ruud Rouwmaat
Harold Kainama
webredactie@seniorenbd.nl

Webbeheer: Erik Bruins
webbeheer@seniorenbd.nl

Advertenties: Rien van Eldijk
0481 - 46 52 37
voorzitter@seniorenbd.nl

Ledenadministratie: Erik Bruins
06 - 21 80 45 43
ledenadministratie@seniorenbd.nl

Bezorging Majje en 50+ magazine:
Henny Ebben
06 - 13 16 16 68
Johan Jansen
06 - 82 33 80 56

Dorpsauto
Druk en opmaak: Drukkerij Penta
06 - 51514634

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Sociaal Domein:

Vacature

Educatie:

Anja Berns
06 - 16 71 41 68
info@sab-bommel.nl

Ontmoeting:

Vacature

Ledenservice Lief- en Leedfonds:

Ans vd Burgt
0481 - 46 55 60

Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL

088 - 25 52 555
meldpunt@swlingewaard.nl

Vraag & Aanbod:

Ineke Koreman
0481 - 46 19 75
korefrank@planet.nl

Inloopmaaltijden Liduina:

0481 - 47 06 00

Belastingservice leden:

René Haegens
0481 - 46 22 56
Wim van Meerkerk
0481 - 46 30 01

Ger Stokman
06 - 48 83 30 73

Rijbewijskeuringen:

Regelzorg in Elst
088 - 23 23 300
J. van Remmen in Velp
026 - 36 36 208
G. Gootjes in Nijmegen Oost
024 - 32 36 553
Goedkope Keuringen
085 - 48 83 616
www.goedkopekeuringen.nl

Majje no. 6 verschijnt op donderdag
29 juni 2023. Inleveren kopij, foto's en
dankbetuigingen t/m **dinsdag 13
juni 2023**. E-mail:
redactie@seniorenbd.nl



Donatuskoor Bemmell

Sfeervolle en hoogstaande muzikale omljsting bij afscheidsceremonies in de regio Arnhem Nijmegen



Informatie te verkrijgen bij:
Annie Oude Ophuis; Steef Weijers;

Telefoon: 0481-465598
Telefoon: 06-45638238



Bezoek ons op Facebook

FYSIOTHERAPIE FITPUNT

Dorpsstraat 41b • 6681 BL Bemmell • T 0481 - 45 44 25
info@fitpunt.nl • www.fitpunt.nl



Senioren Ondersteuning Lingewaard

Ondersteuning en begeleiding voor senioren

Edwin Mons 06-19088103
www.seniorenondersteuninglingewaard.nl

Het is niet wat wij u kunnen bieden, maar wat u geboden wilt hebben

Autobedrijf Wientjes v.o.f.

- REPARATIE
- APK-KEURING
- SCHADEHERSTEL
- IN- EN VERKOOP
- AUTOMAATBAKspoelen



Reparatie en onderhoud alle merken

Kattenleger 9a Bemmell, tel. 0481-356710 email: info@autobedrijfwientjes.nl

Voor deskundig en persoonlijk advies

BENU Apotheek Teselaar
Teselaar 6a, 6681 BG Bemmell
0481 - 45 07 02
ma t/m vr 8.30 - 17.30 uur

BENU servicepunt Automaat
BENU servicepunt Jumbo Bemmell



AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN



FEEL FIT Center

Wordt lid voor €7⁵⁰p.w. & kies je upgrades

Gezinsleden betalen alleen de upgrades

Tim
UPGRADE FITNESS
€2⁵⁰ p.w.

Sanne
UPGRADE ZWEMMEN
€2 p.w.

Tim & Sanne
SPORTEN SAMEN VOOR
€12 p.w.

Feel Fit Center Bemmell
Van Nispenlaan 2, 6681 CZ Bemmell



DRUKKERIJ PENTA

EVERYTHING YOU CAN IMAGINE
YOU CAN CREATE

M 06 51 51 46 34
W DRUKKERIJPENTA.NL
E INFO@DRUKKERIJPENTA.NL

Hulp nodig bij uw aangifte of administratie?

Derksen Financieel. Réken maar!

Ook voor uw Toeslagen, Successie- en Schenkingsadvies. Tegen scherpe tarieven.



Neem vrijblijvend contact op:
0481 - 450552
info@derksenfinancieel.nl
De Pollenbrink 3 Bemmell

Podopraktijk Bemmel helpt bij uw voet- en houdingsklachten.

- Lage rugklachten
- Hielspoor
- Hallux valgus
- Knieklachten
- Doorgezakte voorvoet

Podopraktijk Bemmel lopen met gemak
Dorpsstraat 26 6681 BN Bemmel E. rene@podopraktijkbemmel.nl
T. 08 50 64 78 08 W. www.podopraktijkbemmel.nl

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

Wij regelen en verzorgen voor u begrafenissen en crematies. U kunt 24 uur per dag bij uw dierbare zijn, zonder eerst een afspraak te moeten maken in het Afscheidshuys Lingewaard. Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen.



Constantijn Koen
Uitvaartverzorging
&
Afscheidshuys Lingewaard

Doktor Poellstraat 2 | 6681 BV Bemmel
info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl

Dag en nacht bereikbaar: 06 421 160 93

DE WOERDT

FRUITBEDRIJF - LANDWINKEL - CADEAUS
BOERDERIJTERRAS - VERGADEREN - CAMPERS dewoerdt.nl Ressen

eet Polly winkel

We bezorgen
BIJ U THUIS

WWW.EETWINKELPOLLY.NL

Movetek
Compressiezorg

Wij nemen de tijd voor passende druk

Movetek Compressiezorg, dé leverancier van therapeutische elastische arm- en beenkousen en overige compressiehulpmiddelen.

Wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer **06-589 699 38** of via onze website:

www.movetek.nl

Frans Knorth
makelaardij

ANNO 2007

DE MAKELAAR
DIE VOOR U HET
VERSCHIL MAAKT

0481 793 963 | 06 43 16 55 932
De Plak 17, Bemmel | www.fransknorthmakelaardij.nl

Thijssen

brilmode | contactlenzen | optometrie

Welkom in de wereld van Thijssen...

Dorpsstraat 50e - Bemmel
Tel. 0481 - 47 04 90
www.oogzorginbemmel.nl